

## AKTUELLT ANSIKTE

## "Att lägga patients tränar närminnet"

**Namn:** Kerstin Osborne.  
**Bor:** i Lund.  
**Ålder:** fyller 90 år den 6 september.  
**Tycker om:** kammarmusik och oratorier, blommor och foto.  
**Håller sig i form:** med så gott som dagliga promenader.

## AV GÖREL HINTZE

Från sin balkong på nionde våningen vid Tunaparken i Lund har Kerstin Osborne den mest fantastiska utsikt. "On a clear day you can see forever", kan man säga.

Denna vackra sensommar-dag i augusti ser man den lummiga grönskan och den karaktäristiska bebyggelsen i Lund, i fjärran Kockumskranen i Malmö, och vid ett visst ljus kan man till och med ana konturen av Öresundsbron.

Kerstin Osborne är född Munck af Rosenschöld i en syskonskara på tio, varav tre systrar och en bror fortfarande lever. Hennes äldsta syster, Anna Munck af Rosenschöld, uppnådde för några veckor sedan den aktningvärda åldern av ett hundra år. Syskonen växte upp i Borstahusen vid Landskrona.

– Vid nittio fylla är jag fortfarande lillasyster, skrattar Kerstin Osborne gott.

När hon tog studenten i Landskrona visste hon bara att hon skulle läsa engelska, inte vad hon skulle bli. Den fjärde september är det sjuttio år sedan hon tog sina första steg på biblioteksbanan.

Kerstin Osborne avlade fil mag-examen i Lund 1937 och ett år senare började hon på Skolöverstyrelsens biblioteksskola. Därefter hade hon tjänstgöring i Katrineholm, Karlstad och Göteborg. Under åren 1948 till 1960 var hon bibliotekskonsulent på Skolöverstyrelsen och ledde bland annat bibliotekariekursen och utbildade mer än tre hundra elever.

Sin blivande man Edgar Osborne träffade hon första gången i samband med en anglo-skandinavisk biblio-



FOTO: ROLF OLSSON

Förra stadsbibliotekarien Kerstin Osborne i Lund tillhör dem som inte bryr sig om att ta till sig den nya tekniken. Mycket tid ägnar hon åt att hålla kontakt med sin stora släkt – och skriver alltid för hand!

tekskonferens i Työlösand 1953 då hon jobbade på Skolöverstyrelsen i Stockholm.

– Det var kolossalt lyckat, med svenskar, danskar, norrmän, finnar och givetvis engelsmän. Engelsmännen trodde ju inte det var så mycket att hämta i Skandinavien. Vi gjorde några besök på olika bibliotek i Skåne och då följde jag med som guide.

Efter en hel del korrespondens med konferensdeltagarna åkte Kerstin 1954 till England och hälsade på. Hon besökte både Edgar Osborne och några av de övriga deltagarna.

Så småningom blomnade kärleken upp. Edgar var änklung sedan 1946 och nästan tjugotvå år äldre.

– Problemet blev hur vi skulle lösa det där med boställning. Vi var nog ett av de

alla första särboparen. Det var tänkt att han skulle flytta hit och jag skulle kunna behålla jobbet, och det skulle bli lättare efter att jag kommit till Lund 1960 som stadsbibliotekarie. Men han var lite för gammal då för att få någon vettig sysselsättning här och hade fortfarande roliga arbetsuppgifter kvar i England. Vi fick pendla så mycket som det nänsin gick!

– Min man blev känd för eftervärlden för sin donation av gamla engelska barnböcker till Toronto Public Library. Han började samla systematiskt, ordna och värdera barnböcker från de engelska slotten bland annat. En del hittade han i antikvariat och fick ihop en samling på uppemot två tusen böcker.

– Idag består samlingen av hela 63 000 barnböcker, be-

rättat Kerstin Osborne med en viss stolthet.

När hon pensionerades från Lunds stadsbibliotek 1976 flyttade hon till sin make i Derbyshire och bodde där tills han avled två år senare. Därefter kom hon tillbaka till Lund.

Kerstin Osborne håller mycket kontakt med sin jättesläkt, hon visar ett foto från en träff för ett år sedan med över två hundra släktingar. Hon skriver alla sina brev för hand och tycker det var skönt att slippa lära sig datorer och IT, vilka introducerades efter att hon slutat på biblioteket.

– Nu har de fått både tjuvlarmlarm och data och kanske en än mer skolad publik. Jag tror nog att bibliotekarieyrket har vunnit lite i status, menar hon.

Efter ett par höftledsopera-

tioner är Kerstin Osborne inte fullt så rörlig, men hon promenerar nästan dagligen och håller sig i form.

– Jag är förtjust i klassisk musik och går på så många kammarmusikkonserter och oratorier som jag kan, men jag spelar inget själv. Jag led mig igenom fem år av pianolektioner och kan idag inte ens spela "Gubben Noa", tyckte mest synd om pianolärarinnan. Jag har vuxit upp med mycket musik i hemmet, med en bror som spelade altfiol och en syster som spelade cello. Men jag gillar absolut inte dagens dunka-dunka-musik.

På senare år har Kerstin Osborne fått något nedsatt hörsel och retar sig lite på att folk – även bildade akademiker och reportrar i radio och tv – talar så slarvigt att hon får anstränga sig för att höra. Hon varnar även unga för att de på popkonserter kan bli hörsel-skadade i tidig ålder. Av ren idioti, det är onödigt, menar hon.

På grund av att hon fått sämre syn på äldre dar läser hon inte lika många böcker som förr. Hon lägger dock mycket tid på att hålla kontakt med sin stora släkt – och skriver alltid för hand!

– Att lägga patients tränar närminnet. Men komma ihåg namn, det är värre.

– Och då är jag så skamlös när jag träffar gamla politiker i Lund att jag frågar: "Vad heter du?", fastän jag varit kompis med dem i många år. Med åldern rätt!

Efter att hon lämnat biblioteksverksamheten ägnade Kerstin Osborne sig åt studier i nygrekiska, tog på halvfart 40 poäng och gjorde även resor till Grekland. Dessutom studerade hon kulturhistoria och islam.

Högtidsdagen firar hon tillsammans med släkten hemma hos ett barnbarn med familj i Landskrona. Kerstin Osborne visar mig en lång lista med namn som hon bokat för.

gorel.hintze@sydsvenskan.se

## DÖDSFALL

## Hans "Hasse" Malmstein, Malmö

Hans "Hasse" Malmstein, Malmö, 38 år, har avlidit. Hans närmaste är föräldrar, en bror och en syster.

Hans Malmstein var född i Malmö, där han bodde större delen av sin levnad. Han utbildade sig först inom VVS, där han verkade ett antal år, läste sedan i studentexamen på naturvetenskapliga linjen.

Därefter genomgick Hans Malmstein rättspsykiatrisk utbildning och hade professor Sten Levander som examinator vid Lunds universitet. Senare vidareutbildade han sig på teknisk ingenjörslinje. Fram till sin bortgång var han anställd vid rättspsykiatri i Malmö.

Hans Malmstein var ingen vän av stora ord. Han var kamratlig och pålitlig och en man med eftertanke. Han var också mycket noggrann.

Ett stort fritidsintresse var amerikanska veterankar. Hans Malmstein var medlem i Product Restores Club, WPC Club Sweden, Region Cofarkas, Plymouth, Dodge, Chrysler, De Soto och Frivilliga automobilklubben i Malmö. Nästa år planerade han göra en längre resa till Kalifornien samt till Detroit, där världens största bilutställning finns. Han skrev även en avhandling om bilens historia.

Vännerna genom  
JONNY ÖSTERLIN

## Födda

**Äntligen!**  
Den 26.8.2001 föddes vår **SON Eric**  
Han var 50 cm lång och vägde 3 294 gr  
**Anneli och Peter Gillbrant**

**Det blev en FLICKA**  
**Stolta föräldrar**  
**Susanne och Andreas**  
Malmö KK 30.8.2001

## Förlovade

**Helen Sjöberg**  
**Niklas Larsson**  
Korfu 6.9.2001

## Vigda

Vi har gift oss  
**Åsa Nilsson**  
**Kenneth Egge**  
6.9.2001 Mallorca

## Vi gratulerar

Grattiskramar till vår snälla mormor/farmor **Gunilla Ellkvist** på hennes 60-årsdag Sophie och Gustaf

**Nicke Björnsten Buregård** gratuleras på 10-årsdagen av Mormor och Morfar

**Till Johannes Lindberg** på 4-årsdagen:

Hos dig och hos oss kan vi busa och slåss och skratta och stöja och bygga en koja hälsar Simon

## Dödsfall



Min älskade Make  
vår kära Far,  
Morfar och Farfar

## Karl-Erik Hansson

\* 29.4.1923  
† 2.9.2001

Maja  
Bo och Gull-Britt  
Eva  
Anneli och Mikael  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn

Stilla, så stilla Du käre nu  
slumrar  
Borta från sjukdom och  
strid  
Stor är vår saknad men  
dock vi Dig unnar  
Vila i frid

Begravningen äger rum i  
Heliga Korsets kapell, Fo-  
sie, torsdagen den 13 sep-  
tember kl 13.00

## Barnbilden



Grattis **Anton Johansson** på 4-årsdagen 6.9 onskar Mamma, Pappa och Farfar.



Grattis **Ricky Sheidaei** på din 1-årsdag den 6.9 onskar Mamma, Pappa och storebror Sammy.



På 10-årsdagen vill vi gratulera **Philip Dalsbecker**, i Hjo. Mormor och Lollo.



Grattis **Felicia Johansson**, på 8-årsdagen onskar Mormor och Morfar.



Grattis **Filip Larsson**, Ystad, på 2-årsdagen den 6.9 onskar storsyster Sofie, Mamma och Pappa.



Vår lilla **Augusta Jansson** fyller 1 år den 6 september. Grattis från storebror Julius, Mamma o Pappa.



Hipp hurra för **Hedvig Lindgren**, Vellinge, 1 år den 6.9 onskar Mamma, Pappa, Victor och Hugo.



Stort grattis **Elin Karlsson** på din 1-årsdag onskar Mamma och Pappa.



Hurra för **Isabelle Karlsson** 7 år i dag. Grattis onskar Mamma Pappa, Sandra, Anna, Beatrice, Nathalie i Staffanorp.



## Rubinbröllop



Grattis **Ann-Marie och Per-Åke Bliselius** på er 40-åriga bröllopsdag den 6.9.2001 onskar Hans och Anna-Lena, Jan.

## FÖDELSEDAGAR

## Töserna firar tillsammans

## AV LENA FORSFÄLT

– Vi är tre töser från Lilla Lomma som hällit ihop sedan skolstarten 1938.

Det berättar Gunny Nexing, född Rosenlund, i Lomma som idag den 6 september fyller 70 år. Därmed är hon äldst i gänget, de båda andra töserna fyller 70 år med en dryg månads mellanrum: Greta Söderberg, född Svensson, i Lomma den 22 oktober och Evy Svensson, född Lindskog, i Trelleborg den 30 november.

– Ända sedan första klass har vi gratulerat varandra, berättar Gunny. Jag minns att vi hade små presenter med till varandra i skolan.

Varför just de här tre blev så sammansvetsade är svårt att säga, fortsätter Gunny.

– Kanske för att vi kom från Lilla Lomma.

Genom livets alla skeden har de hållit ihop och hållit kontakten.

Gunny Nexings födelsedag firar de självklart tillsammans i Lomma.

Gunny Nexing har arbetat som kokerska och föreståndare vid Karstorps södra i Lom-



FOTO: PRIVAT

Tre töser som hållit ihop sedan första klass: fr v Gunny Nexing, Evy Svensson och Greta Söderberg.

ma i många år. Därefter har hon lagat personalmat för bland annat Saab.

Favoritmat? – Det är lite av varje. På fredag kommer mitt barnbarn

och hon har beställt "Flygande Jakob". Så då ska jag laga det.

lena.forsfalt@sydsvenskan.se



Grattis på 1-årsdagen **Leida-Elvira Lopez-Söderberg**. Mamma och Pappa.



Ett stort grattis till vår tonårsbarn **Charlie Ericsson** från Farfar, Staffan, Rebecca o mormor Greta



**Max Johansson** 10 år. Grattis onskar Farfar, Morfar, Mormor, Morfar, Henrik och Mia.



**Gustaf Bordin**, Vejbystrand, gratuleras på 3-årsdagen den 6.9 av Farfar, Sissi o kompis Emma.



Grattis på 1-årsdagen **Viktor Jan**, i Riseberga, onskar Mamma, Pappa, Veronika och André.



Grattis **Jonathan Wilhelmsson** på din 3-årsdag från Mormor.



**Johannes Lindberg** i Svedala, fyller 4 år den 6 september. Grattis onskar Farfar och Mats.



Grattis **Ann-Marie** och **Per-Åke Bliselius** på er 40-åriga bröllopsdag den 6.9.2001 onskar Hans och Anna-Lena, Jan.



Grattis **Margareta** på din 1-årsdag den 6.9 onskar Mamma, Pappa och Morfar.



Min älskade Maka  
Vår kära Mamma

## Ligaya Jönsson

\* 11 april 1956

Ystad 3 september 2001

Jonny  
Michelle, Lennart  
Mor

Syskon, sväger, svågerson  
och svårföräldrar

Pagpalain ka nawa at  
Ingatan ni Yahweh;

Nawa'y kahabagan ka  
niya at subaybayan;

Lingapin ka nawa niya at  
bigyan ng kapayapaan