

MINNESORD Kerstin Osborne

Bidrog till att modernisera Lunds bibliotek

Förra stadsbibliotekarien i Lund, Kerstin Osborne, som såg fram emot att fylla 100 år i dag den 6 september, avled i söndags på äldreboendet i Lund där hon bott de senaste åren.



Kerstin Osborne.

För att hedra hennes insatser har under sommaren ett stort antal vänner, före detta kolleger och många släktingar samlat in pengar för att plantera en bok invid stadsbiblioteket, det hus som i högsta grad är förknippat med henne.

Det var sedan hon tillträtt som stadsbibliotekarie 1960 som planerna på ett nybygge började ta form. Tio år senare stod det nya moderna biblioteket klart, inte utan kamp mot ett föga folkbiblioteksinriktat universitet. Hon hann verka i sitt nya bibliotek i sex år innan hon gick i pension och den uppskattade kollegan Elisabet Ingvar tog vid. Nu, mer än 40 år efter invigningen, får Kerstin Osborne såväl kollegers som Lunds kommuns erkännande, något som glädde henne mycket den sista tiden i livet.

Vi släktingar som hade planerat att fira hundraårsdagen på äldreboendet i Lund har denna sommar haft anledning att dra oss till minnes vilken pionjär inom svenskt biblioteksväsende allas vår Tetta varit – ja det är så hon har kallats i släkten. Det var hon som redan 1944 skrev det första förslaget till standard för svenska folkbibliotek, efter amerikansk förebild.

Några år senare, kort efter kriget, gjorde hon en halvårslång studieresa i USA och återvände med nya och viktiga impulser för att modernisera bibliotekens organisation. Så småningom blev hon bibliotekskonsulent vid Skolöverstyrelsen och rektor för den dåvarande biblio-

tekarieutbildningen där 1948–1960. Av en brevväxling mellan henne och min far Nils Genell, hennes sväger och den förste chefsbibliotekarien vid Göteborgs folkbibliotek 1932–1955, har jag förstätt hur viktig min moster varit som rådgivare och idégivare i ett ungt biblioteksväsende som strävade efter att finna sin form.

Så småningom drogs Kerstin Osborne åter till Lund, sin studiestad, och det Skåne där hon växte upp som sjunde barnet i en syskonskara på tio – barn till det smått legendariska borgmästarparet Munck af Rosenschöld i Landskrona. Utöver sitt brinnande engagemang för böcker och bibliotek odlade Kerstin Osborne tre viktiga intressen – blommor, fotografering och släktumgänge.

Ibland har detta kombinerats så att vi i släkten fått oss tillsända underbara blomster- och naturfoton av hennes kamera.

Vi minns också hennes donationer – till Lunds kommun tre bokträd som planterades i Tunaparken 2002 när de gamla frusit ihjäl och en praktfull atlas från 1500-talet som UB fick i gåva vid samma tid, till minne av hennes framlidne engelske make Edgar Osborne, en stor boksamlare.

Stor generositet har Tetta också visat sina många syskonbarn och våra barn och barnbarn. Vi sörjer en kär släkting.

AMI LÖNNROTH
systerdotter

FÖDD

Marit Bergman har fått barn

Sångerskan Marit Bergman och journalisten Emil Arvidson har fått en pojke.

Paret bor numera i Stockholm efter att ha bott i New York sedan 2007.

TT SPEKTRA

NYFÖDDA



2011-06-16 föddes vår älskade son och lillebror **Samuel Nambord Johanna och Lasse** Elias, Isak och Ines



Välkommen till världen prinsessan **Molly!**
Lunds KK 3 april 2011
Ingela Arvidsson och Bjarne Sjö
Ett varmt tack till personalen på neonatal i Lund och Helsingborg för fantastisk omvårdnad!



Astrid,
född 3/8 2011
dotter till
Martin Söderholm och Cecilia Dahlbäck.



Välkommen till världen lilla **IDA!**
önskar storasyster Freja, mamma **Charlotta** och pappa **Stefan Bjerström.**
Ida föddes den 21 juli i Lund.

GRATTIS

Astrid Ljung

Ett stort grattis till Astrid Ljung som fyller 2 år den 6/9. Kramar från farmor och farfar.



Matilda Glans

Grattis på 1-års dagen önskar Farmor, Farfar och Farbror Magnus



Lovisa Nansen

i Klagshamn fyller 5 år idag. Ett stort grattis från storasyster Emilia, mamma och pappa.



Beata Pankko Holmstedt

Grattis på 3-årsdagen önskar faster Birgitta och Per. Massor med kramar



Liam Månsson

Grattis i efterskott Liam på 7 årsdagen 26/8 önskar Mamma och Pappa.



Tim Cossevin

Grattis på 3-årsdagen den 6 september önskar morfar och Ulla



Eric Ulesköld

Grattis Eric på 10-årsdagen Kram Ebba, Mamma och Pappa



Alexander Lauridsen

Grattis på 6-årsdagen! Kramar från Mormor, Morfar & Carin



VI GRATULERAR

Isabelle Ranalli fyller 7 år den 6 september. Massor med grattiskramar från Farmor och Farfar.

Beata Pankko Holmstedt. Grattis på 3-årsdagen önskar faster Birgitta och Per. Massor med kramar

TACK

Tack för all uppvaktning med anledning av min högtidsdag.
B. Ekbladh Bernadotte.

DÖDSFALL



Vår käre **Jan-Erik Rasmusson**

* 19 juni 1929

har efter ett rikt och strävsamt liv somnat in Malmö 21 augusti 2011

Jan-Anders och Mona Nils-Johan och Sara Else-Marie och Staffan

*Du har gett oss mycket kärlek
Alltid ställt upp för oss
Din sång och Din glädje
kommer alltid vara med oss*

Lina och Markus Camilla och Henrik Johan och Stina Linus och Tina Elin och Tom Erik, Oskar Barnbarnsbarn

Birgit med familj

Ulla

Släkt och vänner

*I sorgen finns glädjen
för allt som Du gav
Av kärlek och omsorg
till dem Du höll av
Redo att hjälpa
glad i Ditt sinne
är Du oss alla
i käraste minne*

Enligt Jan-Eriks önskan har begravningen ägt rum i kretsen av de närmaste.

IN MEMORIAM



Vår innerligt älskade Son och Bror

Jakob Pysch

* 13.7.1976
† 6.9.2001

Inte en dag utan längtan
Inte en tanke utan saknad
Mamma, Pappa, Joakim

idéer

hon skriver ner roliga saker hon kommer på. Som när butiken bytte kortläsare och hon fick instruera kunderna att sätta i kortet, "inte där utan där". Som konferencier för ett poetry slam har hon jämfört situationen med att undervisa en pojkvän i hur det kvinnliga könsorganet fungerar.

I mars kommer romanen som har arbetstiteln "För att jag säger det" ut på Gilla Böcker. När en av karaktärerna färgade håret rosa tänkte Lina Arvidsson på varför hon själv inte gjorde det som 14-åring.

– Jag tänkte att jag kan ju inte ha rosa hår när jag är 30. Sen kom jag på att jag skulle färga det när jag fortfarande är 29. På jobbet säger de: du som är så ung, du kan färga det så.

TEXT: SARA MARTELIUS
sara.martelius@sydsvenskan.se



FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI
hussein-el-alawi@sydsvenskan.se



Skambyrån är en klubb där man läser upp pinsamma texter för publik.